

## BÖYLE Mİ OLACAKTI

Bu kadar erken gitmeni anlayamadım  
Bu kadar çok yapacağımız iş var iken  
Hani yeşili kırmızıya boyayacaktık  
Sen çok severdin kırmızıyı



Bilirim yeşilide severdin

Kahrederdin kendini bir ağaç kesildiğinde.  
Gülü de çok severdin  
Ama kırmızı gülü  
Onun için, kırmızı güller ile bezetmiştin bahçeyi.  
Kırmızıyı sevdiğinden mi?  
Bilmiyorum .  
Bildiğim tek şey kırmızı gülü sevmendi.  
Peki, kim koparacak o gülleri  
Koparıpta kim verecek Suphi'ye.

Acelen ne idi bilmiyorum!  
Her zaman ki gibi yine habersiz gittin  
Sessiz sedasız Bursa'ya gittiğin gibi  
Bir ay hiç haber etmedin  
Ama, biz seni geleceksin diye bekledik  
Sessizce  
Fıkralarını anlatarak  
Hep senden konuşarak.  
Nedense bu sefer gelmedin  
Anlatmadın bana o iyi doktoru  
Ayak tabanları çatlamış o yobaz adamdan bahsetmedin.  
Bu ne şimdi?  
Bu nasıl bir oyun!  
Sessizce geldin ve sonsuzluğa uğurlandın  
Bizleri boynu bükük bırakıp  
Yalnız bizleri mi?  
Bahçedeki kırmızı gülleri de  
Onlarda boynunu büktü



Onlarda ağlıyordu.

Ama sessizce  
Gözyaşları benim gibi içlerine akıyordu.

Ne diyeyim şimdi?  
Nasıl anlatayım Suphi'ye  
Onuda mı düşünmedin?  
Anlatamıyorum.  
Boğazım düğüm düğüm oluyor  
Yüzüne bakamıyorum  
Gözlerim doluyor  
Ve, nitekim oda anlıyor  
Bizleri bıraktığını  
Yüreğimizi yaktığını.

08.12.2015  
*Dursunođlu Ali*